



Noget om skolesejlad

i Københavns Amatør-Sejlkлуб

Melodi: *Pigerne fra Småland*

Tekst: *Jørgen Frandsen, 1972*

En mudret bugt på Sundet nær det store bryggeri
er ramme om en sport som vi mærkværdigvis ka' li'
Man kalder den at sejle og i starten er den hård
hør blot hvad man på skolen første dag at vide får:
:/: *Pas på lortebøjen, bjærgemærset og den høje sø*
hvis du vil ha' fat i roret må du stille dig i kø
for vi er nok lidt for mange her i denne skolebåd
men hvis du har husket pilsnerne så gør det ikke no'et:/:

I "kravlegården" lærer vi den første disciplin
en vending den ska' vær' korrekt en bomning ska' vær' fin
men hvis man bommer ufrivilligt ih dog, gud bevars'
en bom der kommer flyvende kan slå en mand til fars.
Pas på ...

Når søen viser tænder og når stormen suser vildt,
så dufter der på Øresund for nu at sige det mildt
det dufter ej af kage eller som den franske vin
det lugter sgu som om vi sejled' rundt i et latrin.
Pas på ...

Så starter man på sommertur og planen den er stram
så er det da så mærk'ligt, at man napper sig en dram
man sidder nu og blunder lidt og tænker på hvordan ...
men vækkes brat af råb og skrig fra en tre-fire mand:
Pas på ...

En sommertur kan vare fra en uge op til fler'
for når den tid er gået kan man ikke drikke mer'
dog når man runder Kronborg
dog når man runder Kronborg
dog når man runder Kronborg
dog når man runder Kronborg
ta'r man flasken for sin mund
for nu er vi sgu atter i det gamle Øresund.
Pas på ...

Kun tiden den vil vise om man ender som kaptajn
måske vil der for nogle stå en masse ting i vej'n
men chancen har du - det er sikkert hvis du husker på
de ord din lærer sa' da du i kravlegården lå.
Pas på ...

